

African Jubilee Star

De unge sejrende genier

I dag er dagen hvor vi, redaktionens unge stjernestøv, tager over. Vi mener simpelthen at avisen er for useriøs, Kit, avisens redaktør, er forældet og noget nyt er nødvendigt for at skabe en succesfuld avis. Derfor vil vi i dag komme med de hårde facts fra lejren og omverden. I dag skal I lære noget! Er det ikke også derfor I er kommet her? Det er den 25ende lejr, og det er på tide at stoppe pjatteriet og



De fabelagtige hjerner

fokusere på det seriøse, det man kan lære noget af. Vi er ikke kommet for at pjatte. Vi vil derfor

bruge dagens avis til at berige jer med vores utrolige viden.

Bedre lille og vågen end stor og doven

Vi har funderet lidt over hvorfor avisens indhold har taget drejningen med den komplet lallende, indholdsløse information. Det kunne skyldes at ældre husker mere i sammenhænge, mens unge husker detaljen. Det ved vi fra en tidligere undersøgelse. At ældre husker i sammenhænge, går ind og påvirker deres dømmekraft for hvad

der er sagligt og derfor i grunden det vigtige at holde fast i. Det betyder at de ligger inde med en viden, men ikke har alle detaljer med. Det må jo så betyde at de ældre ikke kommer med den hele sandhed. Hvorimod de unges utrolige detaljeprægede huskeevner, går ind og forårsager en skelneevne i hvad der er kernen i det pågældende stof.

Det betyder at de ligger inde med en utrolig viden, som de gamle godt ville kunne lære noget af. I sandhed er det de unge som skulle gives navnet de vise. Vi har derfor søgt efter sådan et vist ungt menneske og fundet frem til et af de kloge på denne lejr.

Vi har talt med Birk som bekræfter at han klart er lejrens kloge-

Årgang 25, nummer 4

Dato den 24/7 2007

Generelle, men absolut nødvendige facts:

Her på lejren er der købt for 8000 kr. sand

Avisteltet var engang skydeteltet i Cirkus Krone

En traditionel mobiltelefon i dag er klogere end alle NASAs computere var under måneekspeditionen i 1969.

En ølflaske er nøjagtig lige så høj som en standard mursten. (22,8 cm.)

Det er fysisk umuligt for grise at kigge lige op i luften.

Guldfisk har en 2 sek. hukommelse; det er blandt andet derfor, den kan æde sig selv ihjel, den kan simpelthen ikke huske hvornår, den sidst har spist.

En kakerlak kan leve hele 9 dage uden hoved, før den sulter ihjel.

Du kan hyre Popstars Jon som foredragsholder

Yo-yo'en var oprindeligt et våben brugt på Filippinerne.

Afrika kan rumme USA tre en halv gang

Jyderne køber i gennemsnit kun for 7 kr. agurkesalat om året, mens københavnernes køber for 10 kr (2003).



Birk, 19 år, klog

ste menneske: "Ældre mennesker har mere erfaring, men til gengæld glemmer de hurtigt", siger han. Det er altså ungdommen vi skal satse på: "Mennesket bliver klogere og klogere, derfor skulle vi ger-

ne være klogere end unge var for 50 år siden" siger Birk meget præcist. Der er alligevel undtagelser, for eksempel var Sokrates en klog mand, han sagde at: "Den som ved at han ikke ved, han ved". Men da vi spørger Birk hvordan han så vil forsvare at han i starten af interviewet sagde, at han er lejrens klogeste deltager, siger han: "Det handler ikke om at indrømme at man ikke ved, men derimod om at være bevidst om hvad man ved", og det må man sige at han er bevidst om, "det har jeg været bevidst om lige siden jeg var helt lille" fortæller Birk selvbevidst. Birk er en ung mand som virkelig ved hvad han snakker om. Man begynder næsten at tro at Birk i virkeligheden ik-

ke blot er den klogeste her på lejren, men også er det ude i den virkelige verden. Da vi sidder og snakker om hvad grunden til hans storslåede viden er, siger han selv at det er "på grund af min ungdommelige umættelige appetit efter ny viden, og min lyst til at lære"

Herefter fortæller han om sin langt større viden i forhold til sine ældre søskende, som han mener ikke har samme umættelig lyst til ny viden som ham selv. "Det handler om at gide at vide" fastslår han.

Ud fra dette udsagn kan vi konkludere at problemet med Kit og hendes lallede artikler er at hun simpelthen er for doven.

Det nye mirakelmiddel

Vi har valgt at afsløre en viden, som vi i mange år, af politiske grunde har hemmeligholdt. Sagen er den at undersøgelser har påvist, at peanuts er den moderne alkymists mirakelmiddel. Peanuts er nemlig en ingrediens i fremstillingen af dynamit, samtidig med at man kan lave ægte diamanter af peanutt butter. At denne viden ikke

bliver misbrugt mener vi selvfølgelig er en selvfølge, da deltagerne på lejren er en samfundsbevidst gruppe. Det er selvfølgelig en mulighed at skabe en overflod af diamanter og bruge det til forskellige problemstillinger i samfundet, for eksempel kan man blive stenrig og derefter overtage hele verden. Man kan skabe frygt eller fred alt

afhængig af hvilken person man er, eller simpelthen skabe bomber der vil skræmme den resterende verden for derefter at overtage den, og så skabe verdenen som man vil.



Den fantastiske muskel

Tungen er menneskets stærkeste muskel, samtidig er den, den eneste muskel på et menneskes krop der kun sidder fast i den ene ende. Altså en fantastisk og unik genstand som Fruherre har beriget os med. Det viser sig dog at tungen har en eneste mangel: Den kan ikke slikke på ejermandens albue. Men det kan ikke undre nogen, da albuen er den tørreste plet på

vores krop.

Selvom Fruherre har været smålig i vores tilfælde, har hun været så generøs at give giraffen en tunge, som den kan rense ører med. Om den kan nå sin albue vides ikke, men her på redaktionen gætter vi på at det faktisk er tilfældet. Så det vil reelt betyde at vi vil kunne få udfyldt denne mangel ved en gensplejsning mellem

giraf- og menneskegener, hvilket er en oplagt mulighed. Godt nok vil det skabe nogle komplikationer, da der måske vil opstå en bivirkning, så vi får lange halse eller begynde at rense vores øre med tungen. Om det så er det værd er spørgsmålet, vi kunne jo også bare prøve at smøre vores albuer med peanutbutter.

Vox pop

Til dagens vox pop har det naturligvis været nødvendigt at tale med nogle unge mennesker, som kunne give os nogle reelle svar på dagens spørgsmål.

Hvorfor kan du lide fakta?

Hvorfor er unge klogere end ældre?

Hvilke fordele ville vi få hvis vi kunne slikke os på albuen?

Hvad er din dagens fakta?

Julie, 19 år, Ålborg

"Jeg kan godt lide fakta fordi man lærer meget af det" siger Julie, og her kan vi kun erklære os enige. Julie kender én, som kan slikke på sin egen albue. Hvis hun selv kunne, regner hun med at hun vil komme ud i nogle kroge af kroppen, som hun ikke har fået udforsket.

Julies fakta: "Regnen forsvandt da ceremonien startede"



Astrid, 17 år, Nederen skov

Astrid er den slags pige der elsker facts, hun mener selv at man kan bruge det til noget "det er godt hvis man vil blive klogere på nogle ting". Hun opsøger faktisk information, hun har gjort det til en slags livsstil at vide mere, men mener dog selv at det er fordi hun er ung og er ikke hænger sig i fortidens begivenheder. "Det er fordi unge

er mere forundrings- og forandringsprægede" udtaler hun om grunden til de unges klogskab. Hun er klar til forandring, så da vi udspørger hende omkring det at kunne slikke sig på albuen svare hun: "Sex ville få en helt ny dimension".

Astrids fakta: "Jeg er den oversete profet".



Aske, 19 år, Århus

Aske holder meget af fakta, han siger selv "det tager jo kun 5 minutter". Vi har tydeligvis fat i en bevidst ung mand. At unge er klogere end ældre er han da heller ikke et sekund i tvivl om: "Unge er klogere, fordi de ikke har så meget erfaring." siger han, "de er ikke groet fast". Og da vi så spørger

ham hvilke fordele det ville give os, hvis vi kunne slikke os selv på albuen, svarer han meget viist: "Vi ville få rene albuer". Herefter kommer han pludselig med et skyndsomt fakta: "Jeg skulle have været til kvindebevægelse for fem minutter siden." Og så er han væk.



I dag er redaktionen kommet frem til, at unge muligvis er klogere end de ældre - det vil sige alle over 20. Vi har spurgt de unge om det spørgsmål og har fået mange saglige argumenter for at det er sandt. Der er dog nogen uopklarede spørgsmål som vi har studset over: Findes der virkelig én der kan slikke sin egen albue? Hvilken slags sex har Astrid i hovedet? - og sidst, men ikke mindst, hvad lavede Aske til kvindebevægelse?



.....

Generelle, men absolut nødvendige facts:

Man kan bruge skumfiduser til at lokke alligatorer udfra sumpe.

Coca Cola startede med at være grøn.

Indgroede tånegle er arveligt.

.....

Ytringsfriheden på prøve

Skrevet af freelance reporteren

Da jeg i dag mødte op på redaktionen, oplevede jeg en ubeskrivelig lettelse midt i regnen. Redaktøren var taget på ferie! Måske kun for i dag, men hvis vi kunne nå at udgive en avis uden hendes indblanden, og uden at skulle skrive historierne om to-tre gange, fordi der er for meget indhold i, så, ja så, -ja hvad så...? Jeg bliver helt angst. Vil det så blive den kedelige avis, hun truer med, og vil den grønne søjle så rejse sig en my fra level zero?

En helt tilfældig almindelig lejr-deltager

Jeg drog ud for at finde den mest væsentlige på lejren, nemlig en

helt tilfældig almindelig lejr-deltager, som kunne give nogle

interessante svar på mine velforberedte spørgsmål (læs: fordomme). Umiddelbart valgte jeg en kvinde, som jeg har kendt fra tidligere, og som jeg regnede med ville være repræsentativ, men ak... Jeg lovede hende, at hun kunne være anonym, i forventning om en saftig historie, så vi vil nøjes med at kalde hende 'Sprit'. Jeg forsøger ihærdigt at få hende til at fortælle, hvad hun forventer sig af lejren.

Mødet med Afrika

"Da jeg var yngre kunne jeg måske have fundet på at sove sammen med en afrikaner", siger hun, "nu skal jeg

bare hænge ud med de gamle venner og danse lidt", hvad gi'r I? Er der slet ikke noget vildskab tilbage i dig, spørger jeg forventningsfuld. "Jo, min kæreste har den samme syge humor som jeg, så vi griner lidt sammen, men jeg magter ikke at være sammen med andre. Det giver mig moralske skrulper..." Det værste er, at hun virker så frygtelig ærlig...

"...hvis jeg mødte en afrikansk mand, ville jeg flytte derned, og leve det helt ud"

Tænk, hvis hun er repræsentativ. Hvad skal min afrikanske ven så gøre, som gerne vil have en dansk kone, og som kan

se, at det er lykkedes for så mange andre. Hvordan skal jeg forklare ham, at de danske kvinder er blevet gamle, monogame og kedelige? "Jeg tror

stadig, der er kvinder i panik-alderen, som kunne tænke sig en dejlig afrikansk mand, hvis jeg mødte en afrikansk mand, ville jeg flytte derned, og leve det helt ud. Lissom Corinne Hofman i 'Den Hvide Masai'". Det står klart for mig nu, at Sprit ikke har integreret sin indre vildskab med sin nyhvervede ydre pænhed. Det er enten eller! "Men kender du nogen her, der ville dele telt med en afrikaner her på lejren?" Og mens hun står og kigger hovedrystende ud over pladsen, står der pludselig en kvinde ved siden af mig og spørger, hvad vi snakker om.



Det mindre væsentlige

Og nu lysner det i øst! "Hvad laver du, kontaktannoncer?", spørger hun skælmisk. Jeg fortæller hende, at jeg skriver om mødet med afrikanerne. "Det væsentlige er ikke om han er afrikansk", smiler hun. "Nu går det stærkt", tænker jeg, "de findes altså stadig". "Det gør heller ikke noget, han er gift!" Hun fastholder mit blik, og noget i mig siger, at det her er ved at løbe af sporet. "Men jeg har ikke udset mig nogen endnu" Sandet under 'Hatten' begynder at skride ned i et stort hul i midten af teltet, og jeg kæmper for at holde balancen, og ikke blive suget ned i hullet. "Jeg må stoppe det her, inden det kommer til at handle om mig selv", tænker jeg, og spørger afsluttende: "Er der noget, du vil fortælle, som jeg ikke har spurgt om?" "Ja..."

Dette er ikke et dementi

Alle interviews er optaget på diktafon og lagret, for at imødegå eventuelle injuriersager. Den oversete pladsmænd, Svend har bedt mig om at bringe et dementi, fordi han ikke har sagt: "Jeg er pladsmænd", men det var jo netop pointen med artiklen, at vise hvor svært han har ved at indrømme det. Han blev ikke citeret for den udtalelse, men for "Ja" på spørgsmålet, om han på hele lejren ville lave pladsmændsopgaver. Helt ærligt...



Læs African Jubilee Star i morgen hvor vi finder ud af om Kit strammer op på sin lallede facon.

Hvad sker der forøvrigt i marts?
