

African Jubilee Star

Elsk hinanden

I går tillod redaktøren sig at holde en kort fridag. Og hvad skete der? – African Jubilee Star blev overtaget af de to unge faktagrise Catrine og Sarah Jo, som i ledtog med månemanden Benny prøvede at afsætte mig. Men jeg er tilbage igen, stærkere end nogensinde før. De har ikke fået mig ned med nakken, de har ikke knækket mig. Og hvorfor ikke? Fordi jeg vender den anden kind til.

Som svar på al deres disrespect for min avisstil, som jeg gennem de sidste fire år har opbygget ved at gå i seng kl. ti hver aften, vælger jeg alligevel at vise dem kærlighed som svar på tiltale. Hvorfor? Fordi jeg er større og mere fuld af kærlighed end dem.

Her på redaktionen hersker kærligheden. I morges modtog redaktøren nemlig et kærlighedskort fra den hemmelige komité; *Kærlighedskomiteen BLID BRUS*. På kortet fremgår det at komiteen uddele kram via et vandrekort, hvor folk helt gratis og uden

dårlige undskyldninger, som ”du har noget på kinden”, kan kramme hinanden.



Vandrekortet, som redaktøren modtog.

Samtidig med at redaktøren modtog vandrekortet, fandt redaktionen to revolutionære pin up'er et par brugte herreunderbukser under deres skrivebord.

Underbukserne var uden tvivl ment som en kærlighedserklæring til dem, ligesom dengang pigerne smed brugte trusser efter Elvis.



Catrine er rigtig glad for underbukserne, og vil gerne mødes med ejermændene i Førstehjælpstet til en lille snak om hvor mænd skal huske at vaske sig.

Årgang 25, nr. 5

Onsdag den 25. juli
2007

Side 2

Foruden underbukserne har de unge proletarer også modtaget et kærlighedsdigt tilegnet "Det Unge Stjerne-støv".

Redaktøren er efterhånden godt træt af al den opmærksomhed til redaktionens yngre medlemmer. Som et smart modtræk har jeg allieret mig med Infoen, der har doneret et gult bånd, som unge under 18 år har lov at have på.

Strategien er genial i al sin enkelthed: I aften kan jeg spørge en mandlig lejrdeleger på 21 år om han ikke vil købe en øl til mig og vise ham mit gule bånd som bevis på at jeg er under 18 år. Dermed er kontakten skabt – samt grobund for lidt skovlir.



Redaktøren får gult bånd på af Marianne i Infotellet. Det er rigtig smart og godt regnet ud.

Blowing in the Wind

Redaktøren har adspurgte lejrens absolutte kærligheds-specialist: *Eventyrkeld med kærlighed til overs*, om hvordan vi alle lærer at give hinanden mere kærlighed. Det kom der et meget kærligt interview ud af.

Eventyrkeld med kærlighed til overs kan mærke at der er meget kærlighed på lejren i år, "jeg har godt mærket det, og jeg synes det er dejligt", siger han. I dag blæser det

og det kan Eventyrkeld med kærlighed til overs også mærke: "Kærligheden strømmer til med mange vinde, så derfor er pladsen fyldt med kærlighed i dag", fortæller han. Eventyrkeld med kærlighed til overs bliver fyldt op af folks kærlighed, "det er ligesom Judo", forklarer han, "jeg modtager kærlighedsenergien og sender den tilbage til dem igen. Jeg bruger de andres energi mod dem selv".

I virkeligheden hedder Eventyrkeld med kærlighed til overs Jakob, "men navnet Eventyrkeld med kærlighed til overs kom til mig her på lejren, jeg udviklede mig fra Jakob fra Nørrebro til Eventyrkeld med kærlighed til overs nede i Køkkenet en sen nat", fortæller Eventyrkeld med kærlighed til overs, som lige pludselig bare ikke kunne lade være med at elske alle omkring sig. "Det var som et højere bevidsthedssta-



dige vi alle nåede til", fortæller han, "vi fandt en vej, der bare var helt fyldt af kærlighed, der var til overs". Han mener at også andre end ham har kærlighed til overs: "Alle har kærlighed til overs", fortæller Eventyrkeld med kærlighed til overs, "folk skal bare opdage at al den kærlig-

hed de har til overs kan bruges til at give videre.

Det er alt sammen meget menneskeligt", forklarer Eventyrkeld med kærlighed til overs, der ser umenneskeligt godt ud i sin stramme saron.

Eventyrkeld med kærlighed til overs poserer med sin regnstok og sin Don't worry be happy-kop, som han aldrig går ud uden.



Sarah Jo og Cartines kommentar til redaktørens kærlighedsgerning over for dem er præget af mistillid, hvilket må skyldes deres kærlighedsløse barndom og ungdom. Deres følgende ord taler for sig selv:

Hormoner i omløb

Kærlighed er dagens tema. Gode gamle Kit mener at hun kan give os tilbage i kærlighed, fordi hun har ih og åh så stort et hjerte. Men vi vil fortsætte vores mission med at gøre avisen mere fyldestgørende, og i dag bidrage med fakta om kærlighed. En anden grund til emnet er vores store romantiske popularitet. I morges opdagede vi et lille brev på redaktionen, stilet til os, ikke til redaktøren, hvori der stod:

*Du var min stjerne,
du var min sol,
når du sad på din newspaperstol
og skrev African Jubilee Star
til mig,
jeg skrev tilbage til dig.*

*Jeg så på papiret,
jeg kunne føle sviret
af lykke.*

Brevet var adresseret til "Det Unge Stjernestøv", og det er jo os. Samtidig lå der bag vores skrivebord et par brugte herreunderbukser. At der er en sammenhæng er soleklart, men hvorfor den fremgangsmåde? Det er i hvert fald ikke noget vi falder for! Den person, hvem han eller hun end er, burde finde sig en anden måde at erobre vores kærlighed på. Vi vil opfordre vedkommende til at træde frem i lyset og give sig til kende ved at give os en drink i baren.



Vi kan sagtens dele en drink, bare den består af rent sprut.

En ting vi i den forbindelse ikke ønsker er billige scoretricks, for eksempel: *Er det mig, der har spist chili, eller er du bare HOT?* Eller: *Hej skat, du ser træt ud. Skal jeg holde dine bryster?* De funker bare ikke, og vi vil heller ikke med hjem og lege brandbil, hvor vi hyler og du sprøjter. Det er også en dum idé at fyre denne her af: *Spiser du Kellogg's*

til morgenmad? Du vækker el- lers en tiger i mig. Drop det, vi er ikke interesseret, men en drink ville gøre underværker.

Det er også vigtigt for os, at I ved hvad I sætter i gang, når I lægger et par underbukser og et kærlighedsdigt til os på vores arbejdsplads.

Så her kommer nogle hårde fakta som desuden er et nødvendigt modspil til redaktørens blødsødenhed:

Kærlighed er en følelse som

vi alle kender, men hvad sker der i kroppen rent kemisk når man føler kærlighed? For at opklare det, har forskere for nylig lavet en magnetisk scanning af hjernen. De deler forelskelse op i tre faser:

1. Lyst- eller begærfasen, hvor man går på jagt.
2. Tiltrækningsfasen rettet mod én bestemt.
3. Forholdet etableres.

Den første fase styres af de to sexhormoner testosteron

(mandlig) og østron (kvindelig). Den anden fase styres af en gruppe af såkaldte neurotransmittere i hjernen, disse er dopamin, norephedrin og serotonin. Endelig styres den tredje fase af to komplicerede peptidhormoner oxytocin og vasopressin, som frigøres fra nervesystemet og ikke er kønsspecifikke. For de af læserne, der ikke længere kan følge med, må vi konkludere at I så nok ikke er værd at elske.

Drik ham lækker

For at komme svaret lidt nærmere på hvordan I også kan komme til at opleve disse kemiske mirakler i kroppen, har vi fundet den ultimativt mest populære mandlige lejrdeleager, den 18 årige charmerende kvindelokker Shali. Pigerne er vilde med Shali. De vil have hans telefonnummer og vide hvor hans telt står, hvilket hans far af samme årsager hemmeligholder. Så Shali må gemme på den hemmelige opskrift på hvordan man tiltrækker det modsatte køn:

”Giv mig 500 kr. og drik mig lækker”, siger Shali. Han synes at kærlighed er meget vigtigt, ”det er det, som skaber bånd mellem mennesker”, uddyber han. Kærlig-

hed til familie og venner er det vigtigste”, mener Shali. Det er også den eneste kærlighed som Shali får for tiden: ”Jeg er single”, fortæller han. Hans ven Nikolaj har et godt råd til hvordan pigerne kan score Shali:

”Drik ham fuld” siger han. For Shali er det i orden hvis pigerne drikker ham fuld for at score ham, ”piger må gerne drikke fyre fra sans og samling, men omvendt er det ikke okay” siger Shali, som er en lille gentleman.

En pige der vil score Shali skal være åben og snakke

med ham: ”Det er vigtigt at hun er sig selv”, er et af de bedste råd han kan give, og afslører at det er en del af hemmeligheden bag hans store succes med kvinder. Andet vil han ikke ud med.



Shali er meget populær blandt pigerne på lejren. Han er dog ikke mere populær, end at han kan købes for penge.

NB: Beliggenheden af Shalis telt er redaktionen bekendt.

Det væsentlige: Kend din afrikaner



”Love is all there is, it makes the world go’ round”.

Ordene er Bob Dylans, og gælder altså også det, vi laver her. Mødet mellem kulturer, mellem mennesker fra forskellige kulturer. Men for mange danskere kan det være for svært, især om aftenen, at genkende den afrikaner, man snakkede med aftenen før. Så for at kunne skeldne afrikanerne fra hinanden, har jeg lavet en lille øvelse, en quiz.

Seks afrikanere optræder to gange. Hvem?

Der vil blive trukket lod mellem de rigtige svar, og vinderen får et print med portrætterne.



Læs African Jubilee Star igen i morgen, hvor redaktionsmedlemmerne åbent erklærer hinanden krig.