

African Jubilee Star

Fred and farveller

Årgang 25, nr. 7

Fredag 27/7 2007

Her på redaktionen hersker der fred og fordragelighed. Siden i går er freden rykket ind på redaktionen og på dens medlemmer; redaktøren, Catrine og Sara Jo. Vi er nu som én samlet enhed. En organisme, der taler, tænker og fornemmer det sammen.

Sarah Jo og Catrine udtaler: "Vi har nu indset at det bedste er at skilles i fred, og at der også skal være plads til ældre på redaktionen". Redaktøren har også været glad for de to ungdomssløvsindere, især for at kunne låne deres Date-deodoranter og alle deres ulovlige downloads med Nick & Jay. Dem kommer jeg til at savne.

Så hvordan er kærligheden kommet til redaktionen? Svaret er himmelsk: Vi har haft besøg på pladsen af tre brune engle med et kærlighedsbudskab: Elsk hinanden.

Redaktionen har for længe siden bestilt de tre engle hos kærlighedskomiteen *Blid Brus*, men englene haft en del overarbejde, bl.a. i Washington, så de nåede først frem til Ramten skov i går eftermiddags.



Langt om længe nåede de frem, de tre brune englebasser.

Redaktøren har mødt den ene af englene til et eksklusivt interview om kærlighedskort, indirekte reklame, og om at man ikke skal blande sex og kærlighed.

"Vi har som opvarmning haft kærlighedskort i omløb på lejren", fortæller englen, som fastholder at der ikke har været tale om indirekte reklame for hårshampoo eller vaskemiddel: "Kærlighed er ikke et produkt", forklarer den. Englen fortæller at den er kommet for at lære lejrdelegerne at vise og give mere kærlighed. Den spreder dog bare kærlighed, og hverken sygdomme eller bakte-

rier, "vores kærlighed er ren", siger englen, der synes at der er mange på redaktionen, som blander sex og kærlighed, "det skal man ikke", siger den. Hvad man så gør, når man bare vil have sex og ikke kærlighed, kan englen ikke svare på, "sådan gør vi ikke i Blid Brus", siger den afvisende.



Englen med et kærlighedshjerte til folket. Tak.

Det sidste presserende spørgsmål fra redaktøren er om at; hvis man elsker sin næste, må man så hade sin nabo? Det afviser englen blankt: "Ens nabo er også ens næste", siger englen, som ikke selv bor tæt på andre mennesker.

Quiz

Ingen læsere af *African Jubilee Star* har gættet på hvem der mon var på billedet fra Bujora 1982, så redaktionen gider ikke at sige det. Quiz-redaktionen takker af.

Farvel

Med disse ord siger redaktionen varmt farvel. Farvel er et populært ord. Det er faktisk det mest brugte ord i hele verden, og siges i gennemsnit pr. person mere end en billion gange hvert år. Man siger farvel flere gange end man siger 'hest'.

Når man siger farvel, kan der opstå en reaktion i kroppen af savn, som udløser gråd. Rent kemisk sker der det, at nogle enzymer udløses i hjernen, de såkaldte farvellers, som går ind og påvirker den hinde som ligger omkring hjernen. Hinden strammer så om selve hjer-

nen, så hjernevæsken ikke kan få frit løb. Alt det forårsager et tryk på nervesystemet, som lammes i små stød. Stødene bliver automatisk sendt ud i kroppen, som reagerer ved en følelse af savn og lyst til gråd.

– Alt sammen helt naturligt.



Der faldt et par enkelte tårer, da redaktionen sagde farvel til hinanden.



Så gik redaktionen hver til sit.

African Jubilee Star takker af for det Herrens jubilæumsår 2007. God fest, og køр forsigtigt hjem.

Redaktionen, Sarah Jo, Catrine og Kit.

