

juni 81



UTAMADUNI NYT

Mzee Gervasi Kamwina er, hvis nogen ikke skulle vide det, i landet, indtil d. 2.12.81. Mzee's navn, Kamwina, betyder "lille krokodille" af den menneskeædende slags, men for de af os, der har gjort ophold i hans landsby Sese-Rangi, er han vores Sukuma far og Banungule mester. Kamwani er en gammel mand i et land, hvor gennemsnitslevealderen er 40 år. Selvom han selv er omkring de 60 år og har arbejdet som bonde med hakken, som eneste redskab hele sit liv, ældes han kun langsomt. Dette tilskriver han sit medlemskab af det hemmelige selskab, Banungule, de af hulepindsvinene". Det siges, at Seba (Gud) gav menneskene hakken og kvæget og viste dem hvorledes de skulle anvendes. Menneskene begyndte så arbejdet med at forsørge hinanden og fødte børn til at videreføre arbejdet, og Seba trak sig tilbage efter fuldført gerning. Ganske gradvist var der enkelte mennesker, der fandt ud af at både hakken og kvæget og sågar hele den vilde natur, kunne bruges til at sætte sig på nakken af de andre uden at disse opdagede noget. Efterhånden blev der en lille gruppe mænd der bestemte, hvem der skulle dyrke jord ved de frugtbare floder og hvem der skulle nøjes med de stenede bakker. Til sidst begyndte de også at bestemme over fordelingen af høsten og kalvene, og de holdt helt op med at arbejde selv. Menneskene troede, at Seba havde bestemt at verden skulle se sådan ud, og de der levede af andres arbejde, (Wanyonyaji=udsugerne) bekræftede dem i troen. Indtil en nat, hvor en af Kamwinas forfædre, efter at have jaget et hulepindsvin, der ødelagde hans marker igennem længere tid, afslørede igennem sin omvendte måde at gøre tingene på, at al ting er foranderligt og at virkelighed kan forandre sig. Heraf opstod Banungule, de der gør tingene omvendt, de, der ved at krænke samfundets "normalitet" ud til offentlig beskuelse, viser Magtens unatur. Banungule bliver samfundets kollektive samvittighed, en advarsel til magthaverne og en påmindelse til os alle om at normerne kun fungerer så længe at vi accepterer dem. Mzee Kamwina har kastet sine frø her, et er op til os om de spirer.

Kagñondi ka Bulahya.

SIDSTE: Kollektiv Knokle Fodbold, hver fredag kl. 21-23 i Midtdjurshallen i Byomgård. Fra den 1.1., når ny hal åbner i Kolind, mandag kl. 21-21.30